



- P** Startplaats: SC Lange Munte, Bad Godesberglaan 22, Kortrijk
- 1** Kapel O.-L.-Vrouw van Vrede
- 2** De Freezebeeze
- 3** Historische Hoeve en Kapel
- !** Weetje
-  Mooi zicht
-  Horeca

KORTRIJK **ZWEVEGEM**

Ambassadeur Baertlaan

Bad Godesberglaan

Sint-Denijsweg

Oudhofpad

Oudhofpad

Beekstraat

Beekstr.

Oude Molenstr.

1

Bellegemstraat

Kreupelstr.

!

3

Kreupelstr.

2

Sint-Denijstr.

Beekstraat

!



Bellegemstraat

Koutermanstr.

Koutermanstr.

Ooievaarsnest

Ooievaarsnest

Evangelieboompad

Beekstraat

Kwademeers

Ooievaarspad

Ooievaarsnest

Etiene Sabbelaan

Boevekerke

Schaapsdreef

Universiteitspad

Maandagweg

Baaistraat
Green-
villen.

Saint
Cloudin.

Morinestraat

Morinestraat

Beekstraat

Beekstraat

Kwadepoelstr.

Kwadepoelstr.

Beekstraat

Oude Bellegemstr.

Molenhof



Panoramaroute Kortrijk - Zwevegem

12 km door de landelijke omgeving tussen de Lange Munte en Kreupel

WANDELROUTE

De wandelroute neemt je mee doorheen de landelijke omgeving tussen de Lange Munte, Kortrijk en Kreupel, Zwevegem.

Deze route loopt grotendeels over onverharde wegen.

Voor een digitale versie en meer info:
www.toerismekortrijk.be

Deel je foto met #igkortrijk en wij delen verder.

Verantwoordelijke uitgever: Ruth Vandenberghe, Grote Markt 54, 8500 Kortrijk | Vormgeving: Communicatie Stad Kortrijk

De wandeling start en eindigt aan de parking van sportcentrum De Lange Munte, Bad Godesberglaan 22, Kortrijk.



WEETJE

Bad Godesberglaan

Bad Godesberglaan verwijst naar de zusterstad vlakbij Bonn. Toen Bonn de hoofdstad was van West-Duitsland (1949-1990) vond je de betere woonwijken in Bad Godesberg net als de buitenlandse ambassades. Toen de Duitse overheid aan ambassadeur Baert vroeg in welke stad de dure woonwijken van Brussel lagen, antwoordde Ambassadeur Baert: "in Kortrijk natuurlijk". Zo ontstond in juli 1964 het partnerschap Bad Godesberg - Kortrijk. In 1974 werd in Bad Godesberg een Kortrijker Strasse ingewijd. * uit 1000 Kortrijkse straten

Panorama Beekstraat

We slaan in aan de voormalige herberg De Drie Kaven om wat verder een prachtig panorama te hebben op de omgeving. Naast de nieuwe windmolens van Evolis, ook gekend als de Daltons, zien we de witte 'Stenen Molen' in het centrum van Zwevegem. Iets dichterbij is er Mortiers Molen.



1 - KAPEL ONZE-LIEVE-VROUW VAN VREDE

Aan je rechterkant zie je de vroegere school. Die werd pas na de tweede wereldoorlog in 1949 een echte kapel. De gelovigen van dit gehucht Kreupel wensten al lang hun eigen kapel te hebben zodat ze niet elke zondag naar het centrum van Zwevegem moesten afzakken. Enkel de laatste twee delen deden dienst als klaslokaal. Er kunnen tot 200 mensen in de kapel.

Kapel O.-L.-Vrouw van Vrede | Bellegemstraat 52, Zwevegem

2 - DE FREEZEBEEZE



Wie tijdens de wandeling zin heeft in een lekkere aardbei, kers of framboos is hier tijdens de lente- en zomermaanden aan het juiste adres. Je kan er ook zelfgemaakte confituur verkrijgen.

De Freezebeezee | St.-Denijsstraat 23, Zwevegem | defreezebeezee.be
De Freezebeezee



3 - HISTORISCHE HOEVE EN KAPEL

Ten noorden van de Kasteelbeek ligt een historische hoeve. Deze site werd al weergegeven eind 18e eeuw als omwalde hoeve. Tegenover de hoeve staat een kleine wegkapel uit 1924, beschaduwde door linde en wilde kastanje.

WEETJE

De **Kreupelstraat** verwijst naar het gehucht Kreupel waar we ons nu op bevinden. De naam Kreupel verwijst naar de herberg Het Kreupelken uit de 18e eeuw. De herberg was berucht omwille van verschillende vechtpartijen en illegale dobbelspelen. De herberg bevond zich op de kruising van de Kreupelstraat en de Bellegemstraat wat verderop. Wij slaan linksaf aan de Koutermansstraat.



Café Panorama | Bellegemstraat 148, Zwevegem
Dit café heeft duidelijk zijn naam niet gestolen. Hier heb je een adembenemend uitzicht over het gehucht Evangelieboom.

WEETJE

De naam **Evangelieboom** verwijst naar de herberg 'Den Evangelieboom' waarvan de eerste vermelding dateert uit 1479. De naam herinnert aan een aloude gebruik waarbij de inwoners van Zwevegem, Kortrijk en Bellegem samen kwamen op Sint-Marcusdag (25 april) om het Evangelie te lezen.