

© 20 mei 2020, 09:37 (CEST)

Fiets erop uit!

Fietsen, dat gaan we doen! En nu eens niet naar werk of de sportvereniging, nee, weg uit de stad, de wijde wereld in! Maar wat is een leuke plek om naartoe te fietsen? Is er daar ook iets te doen? En waar haal ik onderweg de beste koffie to go?

Op al deze vragen en meer krijg jij van ons een antwoord. Wij nemen je mee langs een paar van de mooiste fietsroutes rondom de grote steden in Nederland. Zo hoef jij alleen nog maar op je Swapfiets te stappen en te genieten van al dat moois wat ons kikkerlandje te bieden heeft. Ga je met z'n tweeën op stap? Gezellig! Let wel op dat je genoeg afstand houdt van je fietsmaatje!

Swaproute 1: Leiden – Vlietlanden – Stompwijk – Zoeterwoude – Leiden

Route: fietsroute-leiden-omgeving

Lengte: 25 kilometer

Duur: Ongeveer 2 uur (+1 koffiepauze)

Beste koffie to go: Restaurant de Knip

Beste picknickplaats: De Vlietlanden

Mogelijke activiteiten: Zwemmen, wandelen, vogels spotten.

Vlietlanden.

Deze allereerste Swapfietsroute vertrekt vanaf Leiden. De stad zelf is natuurlijk al een pareltje om doorheen te fietsen, maar ook de nabije omgeving verdient het om bekeken te worden. Dus trekken we erop uit, richting het zuiden dit keer, met de Vlietlanden als eerste stop. Al snel zin in koffie? Stop dan meteen even bij brasserie Cronesteyn voor een heerlijke bak!

De Vlietlanden, oftewel de Riviera van de Randstad, is bij de meeste Leidenaren wel bekend. Niet zo gek aangezien dit prachtige natuurgebied op fietsafstand ligt vanaf de stad. De route ernaartoe is al net zo schitterend, met aan de ene kant uitgestrekte weilanden en aan de andere kant de Vliet. Ben je aangekomen bij de Vlietlanden en ben je toe aan een pauze? Dan zit je hier goed. Loop rustig een rondje door de natuur of neem een duik in het meer. Dit is trouwens ook de perfecte plek voor een picknick!

Eenmaal weer op de fiets rijden we nog even door langs de Vliet tot we bij het mooist gelegen restaurant van deze route aankomen. Met vanaf het terras, dat vanaf 1 juni weer open is, enkel zicht op een klassieke molen en wat grazende koeien kan je bij Restaurant de Knip even helemaal tot rust komen. En dat is nog niet alles, wie hier namelijk op de Swapfiets aankomt, **krijgt het tweede kopje koffie helemaal gratis**. Dat is dubbel genieten!

Wij vervolgen onze tocht vervolgens langs de Vogelplas Starrevaart. Aan dit meer mag niet gecreëerd worden om zo ruimte te geven aan bijvoorbeeld broedende vogels. Dit is vanaf het fietspad al goed te bewonderen, maar kan ook vanuit een speciaal huisje geobserveerd worden. Je moet er even 200 meter voor uit de route, maar dat is het zeker waard! Zie onderstaande foto voor nadere instructies.



Eigenlijk moeten we hier rechtdoor de A4 over, maar wie hier naar rechts gaat en dit fietspad neemt vindt na ongeveer driehonderd meter een pad richting een vogelspot-huisje. Zeker de moeite waard!

Uitgevogeld? Goed, dan gaan we door richting Stompwijk. We steken de A4 over om ons vervolgens binnen enkele minuten weer volledig in niemandsland te wanen. Hier vind je het Nederlandse landschap zoals uit de schoolboeken. Links weiland en recht nog meer weiland met daartussenin af en toe een verdwaalde boerderij. Totdat Stompwijk ineens opdoemt, dit dorpje met welgeteld 2352 inwoners, is de perfecte plaats voor een kleine pauze. Snackbar de Gouden Leeuw heeft precies het soort krachtvoer wat zo'n lange fietstocht vereist. Wordt het een vette hap of toch liever een waterijsje?



Een plaatje zegt soms meer dan een 1000 woorden, dus bij deze; de weg naar Stompwijk.

Als de benen weer helemaal zijn hersteld dan fietsen we door naar het volgende dorp, Zoeterwoude! Van het Heineken bier inderdaad, en al die vervelende files op de A4. Iets wat tegenwoordig minder vaak voorkomt. In Zoeterwoude zelf fietsen we over het watertje en de Noordbuurtseweg om te genieten van alle mooie huizen hier, de meeste hebben zelfs hun eigen ophaalbrug! Net voor onze terugkomst in Leiden kan er ook nog even gewinkeld worden. In Zoeterwoude bevinden zich enkele prijswinnende kaasboerderijen en van al deze boerderijen kan kaas gekocht (en geproefd!) worden bij transferium Zoeterwoude.



Ook wij weten het soms niet meer, gelukkig staan er overal handige borden om fietsers te helpen!

Met een volle mand en misschien wel lege benen is het dan weer tijd om naar huis te gaan. Met de fiets weer terug in het rek, de zwembroek in de was en de kazen in de koelkast is het tijd om even nog even na te genieten van de foto's. Op naar de volgende fietstocht!

Heb jij een leuke route gefietst op je Swapfiets? Deel deze dan met ons!

OVER SWAPFIETS

Swapfiets is in 2014 in Delft opgericht door 3 studenten. Zij zagen tijdens hun studententijd vooral kapotte fietsen op het fietspad en in de rekken. Dat moet anders kunnen, dachten ze. Met dat inzicht lanceerden zij Swapfiets.

Swapfiets is het eerste fietsabonnement ter wereld. Het concept is eenvoudig: altijd een werkende fiets voor een vast bedrag per maand. Gaat je fiets toch kapot? Dan repareert of vervangt Swapfiets binnen één dag jouw fiets. Waar en wanneer je maar wilt. De beste service, simpel en voor iedereen.

De herkenbare robuuste omafiets, de Original, de Swapfiets Deluxe 7 met zeven versnellingen of de elektrische Swapfiets Power 7. Er is een Swapfiets voor iedereen. Ook is er Swapfiets for Business, het fietsabonnement voor bedrijven.

Swapfiets stimuleert de transitie van fietsbezit naar gebruik. Vanuit deze circulaire gedachte maakt Swapfiets kwalitatieve fietsen die zo lang mogelijk meegaan. De fietsen en onderdelen worden zo vaak en zo lang mogelijk hergebruikt. Een Swapfiets is te herkennen aan de iconische blauwe voorband. Zo zie je altijd welke fietsen van Swapfiets zijn en wie er bij de familie hoort.

Swapfiets heeft ruim 175.000 gebruikers in Nederland, Duitsland, Denemarken en België. En is beschikbaar in meer dan 50 steden.



Swapfiets