

Brugse Poort krijgt als eerste buurt eigen erfgoedwandelplan



De Brugse Poort heeft voortaan als eerste Gentse buurt een eigen erfgoedwandelplan. Het plan leidt wandelaars langs tal van lokale monumenten en historische bezienswaardigheden. En de 'Sorry, Not Sorry' street art map kreeg een update met de nieuwe graffitiwerken in Gent.

Brugse Poort in de schijnwerpers

De Brugse Poort onderging de voorbije 200 jaar vele veranderingen. Het verhaal van de buurt geeft een zicht op de geschiedenis van de stad, haar fabrieken, haar armoede en haar rijkdom, haar arbeiders en haar vele nieuwkomers. Nu heeft de buurt ook een erfgoedwandelplan.

De nieuwe kaart voor de Brugse Poort past in de reeks 'Een half dagske...', erfgoedkaarten gemaakt in samenwerking met plaatselijke verenigingen. De kaarten zijn gratis af te halen bij het infokantoor van Visit Gent, de stadswinkel, de bibliotheken en het STAM. Ze zijn ideaal om de stad en haar geschiedenis coronaproof te ontdekken. De wandelingen staan ook online.



Download hier de erfgoedwandelplannen

Eerder werden al kaarten gemaakt voor Mariakerke, Wondelgem, Sint-Denijs-Westrem en Afsnee en Sint-Amandsberg. Dit is de eerste kaart die niet een deelgemeente, maar wel een buurt behandelt. Ze kwam er na een onderzoek van historica Tina De Gendt voor het STAM in het kader van het project 'De Vierkante Kilometer'. Met de hulp van buurtbewoners verzamelt zij verhalen die tussen de plooiën van de geschiedenis dreigen te vallen. Rabot, Ledeberg en Dampoort volgen nog.

— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Voor wie uitgewandeld is in eigen buurt: de erfgoedwandelingen zijn een zeer leuke manier om de stad te verkennen. Via weetjes en verhalen krijg je een heel nieuwe kijk op de wijk en op monumenten die je misschien eerder nooit waren opgevallen.

— Filip Watteeuw, schepen van Publieke Ruimte en Monumenten

Street art map in nieuw jasje

Gent is uitgegroeid tot een graffitivriendelijke stad. Een handig overzicht van de Gentse muurschilderingen werd gebundeld in de 'Sorry, Not Sorry' street art map. De kaart uit 2016 kreeg nu een make-over. Zowel producties vanuit de Stad Gent als werken van lokale straatkunstenaars staan op de kaart, net zoals de werken van de topkunstenaars die voor het themajaar 'OMG! Van Eyck was here' de binnenstad opfleurd met kunstwerken geïnspireerd op het Lam Gods.

De kaart wordt uitgebracht als onderdeel van het straatkunsttraject 'Sorry, not Sorry' en kadert binnen het beleid van de Stad Gent om legale straatkunst op duurzame wijze te ondersteunen en te promoten. De kaart is gratis af te halen bij het infokantoor van Visit Gent en in de stadswinkel, en staat ook online.



[Lees meer over de street art map](#)

Contact

- Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent
- Vince Delhaye, Cultuur Gent, gsm 0472 49 00 39, e-mail vince.delhaye@stad.gent

Bevoegd



Sami Souguir

Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent

Betrokken



Filip Watteeuw

Eerste schepen en schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 94, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent

